



ܡܘܨܘܨܐ: 20 ܐܝ 2020

ܗܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ:
ܗܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܗܡܥܡܐ:
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܗܡܥܡܐ.

ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ

ܡܡܥܡܐ

ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ

ܡܡܥܡܐ

ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ

ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ
ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ ܡܡܥܡܐ



مذہب فہلمینفہفہ اہلکیم اہلم
 Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

بوصعمنا. ائھلم بھلم وحب ایل، وولھلا: لا لاھنا مینا بھلم. اہم بھلم بقصد اھلا
 حقیقنا حقیقنا. اہم بھلم، بھ حقیقنا. اھم اھم اھم اھم اھم اھم اھم اھم اھم
 اھم اھم»
 بھلم

میتھلا وحب بھلم بھلم مھلا اھم، بھلم بھلم بھلم اھم 1 اھم 2020 اھم
 بھمنا وھلمنا وولھلا وولھلا اھم اھم اھم اھم: (NL65RABO0129611158) بھلم بھلم
 «بھلم بھلم». بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم
 بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم
 بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم
 بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم

اھم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم
 بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم
 بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم

بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم

+ بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم

بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم

بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم بھلم



ܡܨܝܚܝܘܢ ܡܘܪ ܦܘܠܝܥܪܦܘܫ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ
Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

Glane, 20 augustus 2020

Geachte priesters, bestuursleden en overige leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk,

Shlomo!

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor de nijpende situatie in Libanon met een oproep om zoveel mogelijk hulp te verlenen.

Beiroet

Zoals bekend heeft er een explosie in Beiroet plaatsgevonden met meer dan 100 doden en 4000 gewonden tot gevolg. Door de explosie ligt Beiroet niet alleen in puin, maar zijn er ook in één klap een kwart miljoen mensen dakloos geworden. Er is een tekort aan medische zorg, drinkwater en onderdak.

Hulp

Het gaat hier om medemens die in nood verkeren en hulp behoeven. Het makkelijkste is om kennis te nemen van de nieuwsberichten hierover, verwondering daarover uit te spreken richting elkaar en vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Moeilijker, maar beter is opstaan, actie ondernemen en daadwerkelijk hulp bieden. Iedereen weet diep in zijn hart dat dit de aangewezen weg is en dat dit ook het minst is wat wij kunnen doen. Wij zijn immers gezegend met leven in Europa, waar vrede en welvaart is. Als wij tot de slachtoffers en hulpbehoevenden in Beiroet hadden behoord, hadden wij graag ook hulp ontvangen voor onze naasten- en onze familieleden. Laten wij daarom naastenliefde zien.

Bramhartigheid

Bramhartigheid, mededogen en liefde voor de medemens. De Bijbel bevat talloze passages die hierover gaan. Dat is waar het Christendom voor staat en dat is wat Jezus altijd heeft gepredikt. Het is dan ook van belang dat wij de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk hulpverleners. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het Bisdom gaat hierin voor en geeft het goede voorbeeld door zelf een geldbedrag te doneren.

De oproep om geld te doneren en daarmee financiële steun te bieden, geldt overigens niet alleen voor de mensen maar ook voor de priesters en de kerken. Ook bedrijven en verenigingen van de leden van de Syrische-Orthodoxe kerk worden opgeroepen om te doneren. En zoals in Mattheüs 6:1 staat: Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond. Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Oftewel, doneer uit overtuiging, bramhartigheid en liefde.

Doneren

Degenen die geld willen doneren, kunnen tot en met 1 september 2020 een geldbedrag overmaken op de rekening van het Bisdom NL65 RABO 0129611158 o.v.v. hulp aan Beiroet. Het gaat hier om geormerkt geld en het gehele bedrag dat opgehaald wordt, zal aan Beiroet



ܡܘܪ ܦܘܠܟܪܦܘܫ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ
Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin

(Libanon) worden geschonken. Er volgt een tweede brief waarin kenbaar wordt gemaakt hoeveel geld is opgehaald en hoe de donatie heeft plaatsgevonden.

Aangezien de ouderen binnen de gemeenschap waarschijnlijk wel willen doneren, maar niet gewend zijn om volledig digitaal te bankieren, kunnen zij ook contant geld aan hun kerkbesturen geven met vermelding dat het bestemd is voor Beiroet (Libanon). De kerkbesturen kunnen dat geld dan overdragen aan het Bisdom, waarna het Bisdom dat geld zal doorschenken aan Beiroet.

Communicatie

Om te borgen dat deze brief iedereen bereikt, worden priesters, bestuursleden en overige (gezins)leden van de Syrisch-Orthodoxe kerk verzocht om deze brief verder te verspreiden, hetzij per mail, hetzij via Whatsapp.

Met Gods zegen,

+Polycarpus Augin Aydin,
Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland

